

## 23 gezinnen Heemskerk slachtoffer in landelijke toeslagenaffaire

**Heemskerk** ■ In Heemskerk zijn 23 gezinnen slachtoffer van de toeslagenaffaire. Een maand geleden waren het er nog 11.

Het gaat om ouders die door de Belastingdienst ten onrechte werden verdacht van fraude met de toeslag voor de kinder-

opvang en daardoor in (grote) financiële problemen zijn gekomen.

Het kabinet besloot eerder de uitstaande schulden kwijt te schelden. De gemeente Heemskerk verwacht volgende week duidelijk te maken hoe ze die gezinnen benadert.



Gezinnen in nood. FOTO ANP

## Ongelooflijk om te zien hoe snel het gips op was

Ook in het Spaarne Gasthuis was het de afgelopen dagen druk na schaatsongevallen, laat SEH-afdelingshoofd Lammy Peters weten. Vooral breuken aan polsen, enkels en armen en hersenschuddingen werden er genoteerd. „Gelukkig hadden we ons voorbereid. Zo hadden we van tevoren personeel gevraagd om stand-by te staan en hadden we extra gips en krukken ingekocht. Het was ongelooflijk om te zien hoe snel het gips op was en we nieuw gips moesten aanschaffen.”

# Genealogie mondt uit in een boek over gewoon volk

Friso Bos

**Castricum** ■ „Mijn vader was behanger, en op een overgebleven rol behang kon ik mooi de familiestamboom schrijven, dacht ik als achttienjarige. Filips de Goede én mijn eigen naam zette ik er alvast op, alles ertussen in zou ik nog gaan uitzoeken”, vertelt Wim de Goede uit Castricum.

Dat hij geen familie is van Filips de Goede werd hem al vlót duidelijk. Maar De Goede stuitte op andere opzienbarende vondsten. Over hoe zijn familie vanuit het Luikerland uitwaaierde, hoe bloedverwanten stierven in het leger van Napoleon en hoe er in Denemarken een skelet van een Viking werd opgegraven met het zelfde manlijke DNA als Wim de Goede. „Als je aan dit soort dingen begint, laat het je nooit meer los”, waarschuwt hij.

„Ik was als jongen al heel erg geïnteresseerd in geschiedenis. Ik las heel graag de geschiedenisboeken die ik vond in de bibliotheek, maar het onderzoek begon met de aankoop van een boekje over genealogie dat ik kocht bij De Slegte in Amster-

dam. Daarin staat precies uitgelegd hoe je een onderzoek opstart, en dat ben ik gaan uitvoeren.”

### Archief

En zo kwam het dat hij als 18-jarige graag aan het grasduinen was in archieven. „Te beginnen in het Noord-Hollands Archief in Haarlem. De geur van die oude boeken en documenten zit nog in mijn neus.”

In dat archief vond hij een belangrijke aanwijzing voor de herkomst van zijn familie en sneuvelde de droom dat hij familie van Filips de Goede zou zijn. „In een trouwakte uit 1763 uit Velsen werd duidelijk dat mijn voorvaders uit het dorpje Heel in het Prinsbisdom Luik was gekomen. Een regio die bekend staat als het Luikerland, in de volksmond Luyckerlant.”

Van 1970 tot in 1985 is hij erg actief in zijn genealogisch onderzoek. „Andere dingen vroegen echter steeds meer tijd en mijn materiaal verdween naar zolder. Ik moet zeggen dat het soms aan me knaagde, dat al dat werk daar ongeordend in een doos lag.”

### Vraagstukken

Genealogisch onderzoek is niet



Wim de Goede met deel 1 van zijn onderzoek. Deel 2 volgt over uiterlijk 3 jaar, zegt hij.

FOTO RONALD GOEDHEER

makkelijk, het vergt veel tijd en vasthoudendheid. Telkens weer zijn er nieuwe vraagstukken waarvoor een oplossing moet worden gevonden. Namen van personen die wisselen naar gelang de smaak van de pastoor. De een heeft een Latijnse inslag, zijn opvolger hangt meer aan het plaatselijke dialect. Het maakt dat ze namen anders opschrijven. En ook in verschillende talen is de manier van schrijven van bepaalde klanken anders. De familienaam De Goede is ook: Goeden, Gooden, Goden en Goijden.

In 2006 stopt hij met werken om zich te storten op het maken van beeldende kunst. „Mijn leven kreeg een andere dynamiek, een ander ritme en in 2010 pakte ik het onderzoek naar de geschiedenis van mijn familie weer op. Er was sinds 1985 heel erg veel veranderd en dat gaf me oneindig veel mogelijkheden.”

Moest hij vroeger geregeld fysiek naar archieven in diverse steden, tegenwoordig is (of wordt) de inhoud van veel archieven gedigitaliseerd. „Oude teksten zijn zelfs doorzoekbaar, gewoon met de laptop op je eigen keukentafel. Dat veranderde alles. Ook kon ik via internet contact leggen met mogelijke familieleden en met andere genealogen. Ik ontdekte concentraties De Goeden op verschillende plekken. Rond Trier, in Luxemburg maar ook in de omgeving van Leiden en dus hier; in Kennemerland”, zegt hij.

„Nog een nieuwe mogelijkheid die ik in de jaren '70 en '80 niet had,

is DNA-onderzoek. Ik heb mijn Y-DNA laten onderzoeken en vastleggen in databases.” Het Y-chromosoom is het manlijke chromosoom dat in het DNA wordt doorgegeven. „Het verandert nauwelijks, het blijft wel veertig generaties lang hetzelfde”, weet De Goede. „De mutatie waaruit mijn Y-DNA is ontstaan stamt van ongeveer 1500 jaar voor Christus.”

### Viking

Het levert hem in het onderzoek naar de familiegeschiedenis uit de Zuidelijke Nederlanden nog geen doorbraken op. Wel ontving hij bericht uit Denemarken. „Daar is onderzoek gedaan op een aantal skeletten dat werd aangetroffen op het eiland Langeland. Een van die skeletten heeft identiek Y-DNA als het mijne. Dat is dus een verre achterneef, of misschien zelfs wel een directe voorvader. Het is fascinerend.”

Vooralsnog focust zijn onderzoek zich op de Nederlanden en zijn roots in het Luikerland. Aan de hand van zijn genealogie schreef hij in feite een geschiedenisboek van het gewone volk. „Van de elite is de geschiedenis wel opgetekend, maar van het gewone volk niet. Dan is dit de enige manier. Het levert soms vreemde gewaarwordingen en nieuwe vragen op. Over de verspreiding van de familieleden en de vraag waarom ze migreerden.”

En soms is archiefonderzoek gewoonweg aangrijpend. „De sterfte in die tijd was enorm hoog. Als je

### Te koop

Het boek is door Wim de Goede zelf uitgegeven en verkrijgbaar via zijn website [www.genealogiegoeden.nl](http://www.genealogiegoeden.nl). Het kost 25 euro, exclusief verzendkosten.

tien kinderen kreeg, bleven er misschien twee van over. Door armoede, ziekte, het was schrijnend. En wat te denken van de jongemannen die werden geronseld door de verschillende legers in de veelvuldige oorlogen. Dat gebeurde zelfs aan het begin van de negentiende eeuw nog. Bijzondere ontdekkingen zijn dat. Over jongens die meegaan met dat leger en uiteindelijk sterven in een hospitaal in Lissabon. Honderden Velsenaren en Beverwijkers kwamen op die manier nooit meer terug. Zo ging dat dus.”

Het boek 'Vijf generaties Goeden/Goeden/Goden en De Goede in het Luikerland en Holland 1696 - 1830' beschrijft het eerste deel van het onderzoek. Het tweede deel verwacht hij over uiterlijk drie jaar af te ronden. „Ik probeer intussen met familieleden in contact te komen in de hoop dat ze misschien ook materiaal kunnen aanleveren. Oude familiefoto's bijvoorbeeld van rond 1900. Prachtig.”



De omslag van het boekwerk.

FOTO RONALD GOEDHEER